

Formandens beretning – Helle Sivertsen

Velkommen til generalforsamling i Villerslev 26. marts 2019

Vi begynder med et billede af Ville – der ganske vist bor i Skyum, hvor hendes forældre er medlem af borgerforeningen der, en af de foreninger vi mødes, samarbejder og afholder arrangementer sammen med. Nogle gange har vi derfor fornøjelsen af Ville med forældre og andre medlemmer fra Skyum. Vi håber i de kommende år, at kunne udvide det samarbejde med flere af fjordbyerne, der samlet indgår i Fjordbyernes Netværk, hvor der i øvrigt lige har været årsmøde. Håber I har set, deres dejlige video på bl.a. Facebook, med invitation til at besøge Thy i begyndelsen af maj. Det bliver rigtig spændende, hvor mange der tager imod tilbuddet. Vi synes jo her er godt at bo, og håber at flere vil komme til at synes det samme.

Skal vi holde liv i vores landsby, kræver det at vi VIL, at vi har VILJEN til det, at ILD- sjælene er der. Vi kan sagtens være ildsjæle på flere forskellige niveauer. Men skal der være et sammenhold og et fællesskab i landsbyen kræver det et eller anden form for engagement fra så mange som overhovedet muligt. Der er mange opgaver store og små mellem hinanden. Der er opgaver uanset om, du kan li' at bruge dine hænder i forbindelse med en fællesspisning eller bygge shelters, eller om du ferm på computertasterne og har "styr på" de sociale medier.

Leg og hygge er væsentlige elementer i vores lille forening, at samles om en gang aftensmad, er der heldigvis rigtig mange der gerne vil. I den forbindelse er det SÅ dejligt, at vi både har **nogle kvinder** og mænd, der siger ja til en køkkentjans.

Der var lidt mere drama omkring Sankt Hans i 2018 end vanligt, da tørken allerede da havde varet et stykke tid. Et spændende "indslag" – tror jeg faktisk at børnene synes, på en ellers i øvrigt hyggelig aften, hvor tiden løb lidt for formanden – lige pludselig med et var kl. i hvert fald blevet bål tid. Vi havde valgt at spise sammen i forsamlingshuset før bålet – og det kan vi vist godt betegne som en succes.

Snakken går altid godt når vi er sammen, det er væsentligt at huske, synes jeg. Vi hører jævnligt i medierne, at mange mennesker i dag ofte stort set kun er sammen med mennesker, der ligner dem selv m.h.t. uddannelse, job, holdninger m.v. Det skulle gøre det sværere for os, at forstå og sætte os ind i og rumme andres situation. At vi er forskellige bør ikke være en hindring for at have det rart sammen.

Viktoria er navnet på sejrens gudinde i den romerske mytologi. Viktoria her på billedet fik også en lille sejr, den aften, hvor hun tog mod til sig og lod sig fotografere. Jeg håber vi i beboerforeningen skal opleve en sejr eller to i 2019, i form af noget held i forbindelse med ansøgninger til nogle midler til de ting, vi gerne vil have gang i. Udover bevillingen fra det hedengangne Thy-Mors Familiebrug har vi ikke haft heldet med os. Thyra Tvergaard havde indstillet foreningen til en bevilling fra Andelskassen – uden held, men vi er glade for forsøget. Sidst har jeg forsøgt mig hos Thy-Mors Energi uden held. I forhold til en del af de midler, der udloddes, f.eks. fra Thisted Forsikring og Thy-Mors Energi i øvrigt, vil vi have rigtig svært ved at gøre os gældende og opnå en bevilling. Vi er for få og for små. De vil have markedsføring for pengene og markedsføringsmæssigt er man mere værd, des flere man er. Og så kan man i øvrigt have aldrig så godt et projekt.

Vi har måttet aflyse 2 arrangementer. Det er bare SURT. Og det skal ingen hemmelighed være, jeg kan ikke FORDRAGE at aflyse. Men der er ikke andet end, at komme op på hesten igen – og komme videre.

Der tages mange billeder i løbet af året – til bladet – Villerslev Posten. Det tager en hel del timer, at lave blad. Jeg sørger for indholdet og Anne sætter det op og sørger for det kommer til tryk. Derefter skal det hentes i Sjørring. Udbringningen klares (uden problemer) af nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer.

I Skyum har de "Det sker i Skyum" – der udkommer 4 gange årligt og udelukkende indeholder annoncer for deres kommende arrangementer. De fleste af os er i dag på Facebook. Næsten alle har en mailadresse. En foldet A 4 side 4 gange om året er mere enkelt, mindre tidskrævende. Om det er lige så godt – eller fuldt tilstrækkeligt, skal jeg ikke afgøre, men jeg vil gerne opfordre til, at vi tager en drøftelse om bladet og fremtiden.

Det eneste arrangement, hvor vi har haft en vis succes med at tage ud i omegnen, har været vores familietur til fjorden i Vildsund (med udgangspunkt i børnehavens område). Det undlod vi sidste år og koblede os i stedet på den landsdækkende vanddag. Det tiltrak helt sikkert mange, men min fornemmelse er ikke, at det tiltrak de familier vi normalt har med til fjorden. Når nu den nye bestyrelse skal samles, skal vi have planlagt det kommende halvår – så må vi se om vi skal have familieturen til fjorden på programmet igen.

I min optik er succeskriteriet ikke, at vi skal være over 50 til et arrangement for, at det kan være vellykket. Vi har gennem en del år haft en aften: Krukkerier, hvor vi mødes og tilplanter nogle krukker med blomster som vi selv og andre kan nyde synet af, hen over sommeren. Der er udviklet et koncept ☺ så vi både kan stå inde og plante, og sidde inde og drikke kaffe – det plejer nemlig at være hulens koldt – midt i april! At vi ikke er så mange har aldrig påvirket, hverken snakken eller hyggen.

Brunch i januar er en succes også på den måde, at her kommer der nogle af vores medlemmer som ikke kommer, når vi arrangerer noget om aftenen. Vi har flere fællesspisninger om året. Skal den ene af dem ændres til, at vi afholder brunch en gang mere om året? Hvad tænker I?

Det er lykkedes Knud Erik Sørensen at få **Georg Metz** til at komme i Villerslev Forsamlingshus med foredraget: "Derfra min verden går". Den aften forventer vi at få fuldt hus. Tinne tar' derfor imod tilmeldinger allerede nu.

I forbindelse med Villerslevs kommende **konkurrencepløjers** træning, fik fotografen et praj. Giv lyd, når der er mulighed for gode og sjove, dejlige fotos fra Villerslev og Omegn, så kommer jeg fluks med apparatet – hvis jeg altså er hjemme. Ellers er de fleste mobiltelefoners kameraer også gode. Snup et billede og del det med mig.

Hvilken retning skal vi – i vores forening. Det får I mulighed for at give jeres bud på lige om lidt, når jeg er færdig med min beretning. Som det sidste vil jeg lige orientere om en af de større opgaver i 2019 for vores beboerforening, nemlig sportspladsen.

Pr. 1. april overtager beboerforeningen sportspladsen minus det stykke som Jesper Jensen overtager fra kommunen. Jeg har derfor nu kunnet skrive til Hede Danmark, at når de er klar, er vi klar til at få plantet, den del af arealet som skal tilplantes. Derudover skal vi have bygget shelters og opstillet borde og bænke sæt den 6. april, tag naboen, genboen, børnene, børnebørn, store så vel som små med - alle hænder er velkomne. Et par plæneklippere med førere vil også være fint, så kan vi få slået det område, hvor der fortsat kan leges med bold. Hvis der skulle sidde en her i forsamlingen eller, I har en i tankerne som vi kan spørge, - 1 til 2 personer, der gerne vil bruge lidt timer på, at vi kan komme i mål med at få lavet et attraktivt område for Villerslev og Omegn på den tidligere sportsplads, vil det bare være så skøøønt. Der skal skrives nogle ansøgninger og der vil blive flere praktiske opgaver inden vi er i mål. Derfor kan vi virkelig godt bruge nogle flere, der vil snuppe en tjans eller to – og som ikke er medlem af bestyrelsen.

Tak til alle, der har givet et eller flere nap med gennem året, tak til mine bestyrelseskolleger og en særlig tak "for kampen" til Mette og Ghita som har meddelt, at de træder ud af bestyrelsen fra i dag. Mette har heldigvis lovet at fortsætte med tjansen som webmaster og holde styr på vores hjemmeside og det er vi rigtig glade for Mette.