

Beretning ved generalforsamlingen den 8. marts 2018

ved Helle Sievertsen, formand

Kvindernes internationale kampdag. Der er nok at kæmpe for, jeg har f.eks. i hele min voksne tilværelse hørt om, at der skal være/ burde være ligeløn, uden at det er sket. Nu er vi som frivillige i den heldige situation, at arbejdet bærer lønnen i sig selv, så lige det der med ligeløn behøver vi ikke beskæftige os med. Der er nok at kæmpe for også i Villerslev og Omegn, i et landdistrikt, i vandkants Danmark, men her går det bedst, når vi "kæmper" sammen, både kvinder og mænd. Vi har haft "kvindevælde" i Beboerforeningens bestyrelse i nogle år, men i så mange sammenhænge som muligt har vi inddraget egne og andres mænd.... og de er gået med til det.....helt frivilligt – de fleste gange. M.h.t. kvindevældet i Villerslev, så er der noget, der tyder på, at nye tider er på vej, men det kommer vi tilbage til.

Vort næste arrangement er koncerten med Kanstrup og Kjeldsen den 20. marts, i samarbejde med borgerforeningen i Skyum. Vi glæder os til endnu en hverdags aften, med god musik spillet af dygtige musikere, og en fantastisk stemning, sådan en aften, hvor det udelukkende er fedt at være frivillig.

I april tager vi cyklerne, traveskoene – og krukkerne frem. Krukkerierne er den 17. april på Iruplundvej 12. Holder vejrstatistikken drikker vi aftenkaffen indendørs, men ellers suger vi de sidste solstråler og varmegrader til os sammen med kaffen på Smedehjørnet.

Den 15. maj må mændene stå for pasning af børn/børnebørn da har vi på Villerslev og Omegns kvinders vegne nemlig aftalt med Andelskassen i Koldby, at de vil stille Danske Andelskasses Bank's pensionschef til rådighed for os kvinder, i et par timer, om emnet, Pension – Arv og Testamente. Den ene undersøgelse efter den anden bekræfter, at kvinder sætter sig for lidt ind i disse områder – og hermed nemt kan ende med at stå i en ufordelagtig økonomisk situation, når livets barske realiteter rammer. Og vi ved alle her, at det ikke er alle kampe, vi vinder.

Når den nye bestyrelse samles inden ret længe, får vi lagt flere arrangementer i støbeskeen, for mænd, kvinder og børn.

Jeg gerne sige rigtig mange tak til min bestyrelse, både for vore bestyrelsesmøder, hvor vi godt kan komme vidt omkring, når vi færdige med dagsordenen og skal have kaffe. Og selv om vi har travlt, ind i mellem, i forbindelse med arrangementerne, synes jeg, vi er gode til at sikre, at vi også har det rart – og sjovt. Vi er super glade for al den oprydningshjælp, vi får, efter arrangementerne. Tak til vore ægtefæller, der tager deres del af - især slæbet, og så er de efterhånden eksperter udi "dugesammenrulning". Tak til jer, der står på vores "vil gerne give et nap med liste", I er ikke til at undvære, når der skal hittes en kagebager, et kartoffelskrællerhold, nogle kokke o.s.v.

En særlig tak til Sonja og Anne Grethe, for den tørn I har taget for Villerslev og Omegns Beboerforening. I har besluttet ikke at genopstille – alting har en ende, sådan er det bare – og så alligevel, for vi ved, at I godt vil stå på vores før om talte liste – og det er vi taknemmelige for. Det har været en fornøjelse at lære jer begge to noget bedre at kende – det kommer man til, når man er frivillig sammen.

Men det jeg ellers i øvrigt rigtig gerne vil, vi skal bruge lidt tid på i aften, er projektet fra skole til skovbryn, hvor vi har ansøgt og ikke mindst fået bevilliget nogle penge fra Mors-Thy Familielandbrug. Jeg vil begynde med at læse ansøgningen for jer.