

Formandens beretning: Den gode fortælling

Serien "Vi i Villerslev" viger i dette nummer pladsen for Helle Sievertsens beretning fra generalforsamlingen d. 16. marts. Referat herfra findes på næstsidste side.

"Den gode fortælling" skal være overskriften på min beretning i år – fordi jeg synes, der er meget godt at fortælle, og fortællingen kan understøttes af mange dejlige billeder fra de arrangementer, der har været og som vi har været fælles om. Mange beretninger slutter med en tak til de, der har hjulpet. Jeg vil gerne begynde med en tak til "kvindestyret" i Villerslev for jeres ihærdige indsats for at holde liv i, og være medvirkende til, at vi kan have et godt liv i vores lille landsby.

Tak til Sonja (Leifs Sonja), der godt nok brokker sig over, at hendes ovn bliver svinet til af alle de ænder, der skal steges til Mortens aften, men hun gør det alligevel – år efter år. Og tak til alle jer, der bager en kage eller giver et nap med i køkkenet, slår græs på trampestien – og mange andre ting, når vi beder om hjælp. Og tak til mændene, først og fremmest mændene bag "kvindestyret", der supplerer – eller erstatter – deres fitness med at slæbe borde og stole, når kvinderne har arrangeret et eller andet. Ind til flere af dem har udviklet et særligt talent for at rulle dugene sammen og de er eminent gode med en kost, mens andre har udviklet ekspertise i ophængning af fastelavnstønder; ja rollerne er efterhånden fordelt fra start til slut. Og så er der lige Karl Emil og Anna Grethe, der "holder øje med os" på Facebook – for det er sket, at vi begynder at reklamere for noget, der skal foregå i forsamlingshuset, men lige har glemt at få spurgt om, der overhovedet er ledigt! Tak for jeres overbærenhed, når det ind i mellem går lige lovligt hurtigt.

Og selv om det holdt lidt hårdt, denne gang, at få fortsat en super god tradition med en fællesspisning med bare mænd i køkkenet – nej det lyder måske mere rigtigt, at sige - udelukkende med mænd i køkkenet, så er det lykkedes nu, den 19. april står den på "mandemad" – og det kvindelige islæt sørger Bente Bliksted for, for efter maden er der "kor for sjov" – det er for sjov, men det bliver også sjovt – med garanti!

Også en tak til dem, der har bidraget til bladet på forskellig vis – ved at skrive eller sende billeder. Villerslevpostens redaktør træder ud af bestyrelsen her ved generalforsamlingen, men heldigvis har hun tilbudt fortsat at lave vores blad, det er vi rigtig glade for – og så håber jeg også, at du vil fortsætte med at holde kalenderen på Facebook opdateret, Anne, jeg sletter den hver gang, jeg prøver, så det går ikke specielt godt!

Vores "kassedame" og regnskabsfører Bente, er også ekstern og har været det i et år nu, og det er en kæmpe stor hjælp for bestyrelsen. Vi ville ganske enkelt ikke kunne have det aktivitetsniveau, vi har, hvis ikke vi havde de hjælpere, vi har. Så enkelt er det faktisk.

Karen træder ud af bestyrelsen, men har heldigvis sagt, at det ikke er fordi hun er så træt af os andre, at hun ikke længere vil give en hånd med - af og til – blandt andet, vil Erik og Karen sørge for fortsat at være bladomdelere.

Som I nok kan forstå, så er der mange i sving – og det skal der være – og det bliver ikke mindre fremadrettet, for kommunen ønsker flere og flere opgaver overladt til frivillige. Det positive i det er, at der er igen grund til at sidde og være ensom, for der er brug for alle, der kan et eller andet – og vil. Og der er mange forskelligartede opgaver, så der kan sagtens findes noget at engagere sig i, selvom den fysiske formåen måske sætter en begrænsning.

I år har Beboerforeningen, i en vis udstrækning, involveret sig i Fjordbyernes Netværk og noget af det, vi har fået at vide er: "Villerslev, hvor kan man se, hvad I har gang i"? Flere har hørt at i Villerslev er der faktisk en del aktiviteter, men vores facebookgruppe er jo lukket – og "I er da heller ikke så tit i avisen!". Her er altså et område, vi har forsømt. At få noget sendt til avisen, at få etableret en hjemmeside osv. Mette har nu tilbudt, at hun vil kigge på det med hjemmesiden, for skal vi købe ret meget professionel hjælp, så kan kronerne hurtigt rulle. Sidder der en i området, der kunne tænke sig at være vores (frivillige) pressemedarbejder, vil det simpelthen bare være så FEDT.

Jeg har en drøm, at vi får etableret et spændende sted på pladsen, hvor skolen lå. Fjordbyernes Netværk, der består af byerne fra Ydby til Vildsund, går i gang med at beskrive en cykel- og vandrerute. Den rute skal gerne gennem Villerslev, hvor vi på sigt forhåbentlig kan tilbyde et område med bålhytte, shelters, redskaber til aktiviteter, beach volleybane, frugttræer, eller hvad ved jeg – et område til både aktivitet og afslapning. Gode ideer, "hænder og hoveder" modtages uendeligt gerne. Der er projektansøgninger, fundraising og mange times fysisk aktivitet fra området, som det ser ud i dag og til målet. Der er noget, der hedder drømme bliver til virkelighed – i dette tilfælde kun, hvis vi er mange nok, der vil.

Selvom vi havde vores betænkelighed ved at gå med i Fjordbyernes Netværk – på grund af den der med "Tordenskjolds soldater" – så har det helt sikkert været en gevinst at lære de andre "fjordbyer" at kende og få noget at vide om, hvad de har gang i. På sigt skal det gerne blive mere almindeligt, at vi deltager i hinandens aktiviteter og at vi samarbejder omkring nogle af dem. Det behøver ikke være mellem alle landsbyer hver gang, det kan også være et samarbejde mellem nogle af os. I regi af Landsbypiloterne får vi nu lavet en plan for fjordbyerne. Med den i hånden skulle der blive nemmere adgang til de midler, der kan søges i forskellige

fonde. Bl.a. er et af kravene til en ansøgning ofte, at vi skal være flere sammen, og så mange som muligt skal have gavn af det, vi gerne vil have etableret. Et andet krav er, at Fjordbyernes netværk skal være samlet i en forening, og det skal være en form for paraplyorganisation – under paraplyen befinder Ydby, Boddum, Doverodde, Heltborg, Visby, Villerslev, Skyum og Vildsund, sig. Jesper Drechsler og jeg har sagt ja, til at kigge på nogle udkast til vedtægter. Det er ingen hemmelighed, når vi sidder til møderne, så er der en "lille trolde", der sidder på skulderen af os – og hvisker ind i øret, "Er du sikker på, vi skal det her – kan vi også nå det?" – men som en deltager på et tidspunkt sagde til et møde, i regi af noget helt andet, hvis vi ikke kan gøre vore landsbyer så attraktive, at andre vil bo her, så er der ingen til at købe vore huse, når vi har brug for at komme videre. Vil vi holde fast i den gode fortælling, så må første step mod målet være den dag, der flytter en familie til Villerslev, fordi de gerne vil bo på landet, og valget faldt på Villerslev, fordi det samtidig er et sted, hvor der er nogen, der gør noget for fællesskabet. Jeg har tænkt over, hvordan foreningens udfordring med at få beboerne i Villerslev og Omegn til at betale kontingent, kan puttes ind i den gode fortælling. Det synes jeg er svært, for vi har ikke fundet de vises sten på området. Men er der nogen, der har det, så giv lyd – dog, hvis det indbefatter, at vi skal gå rundt fra hus til hus og stemme dørklokker for at sælge medlemsskaber, så skal vedkommende, der kommer med forslaget indgå som frivillig til opgaven! 😊

- Helle Sievertsen, formand for Villerslev og Omegns beboerforening