

Beretning ved Beboerforeningens Generalforsamling 16. marts 2017 – i ord og billeder

Af Helle Sievertsen

Jeg vil begynde min beretning med at sige tak til mine bestyrelseskolleger for jeres engagement, både når vi har møder og arrangementer. Jeg synes, vi er gode til at få tingene til at gå op – ”falde i hak” – for selvfølgelig kan ikke alle være der hver gang, og det er naturligt fordi, vi har så mange ideer og så meget vi gerne vil ☺.

”Bidrag” til Villerslev og Omegns Beboerforenings ”hjælpecentral” søges

I beboerforeningen har vi før haft en idebank, som en fast del af mødereferatet. Forleden dag gik jeg og tænkte på om, det næste vi skal have etableret er en ”hjælpecentral”. Baggrunden er, at vi her i Villerslev, har en udfordring, når der er bestyrelsesmedlemmer, der efter – lang og tro tjeneste – gerne vil stoppe som bestyrelsesmedlem. Vi har simpelthen svært ved at finde nye/andre der vil gå ind i arbejdet. Vi er i bestyrelsen overbevist om, at det **IKKE** har noget med os at gøre? Selvom der er arbejde, der skal laves, så synes vi også, vi har det hyggeligt og sjovt – og at vi er rimeligt fredsommelige at være sammen med. Vi oplever desuden, en fin opbakning til arrangementerne – vi får ovenikøbet også tit ros for dem.

Vi er ikke færdige med at snakke om en ”hjælpecentral”

Nu kommer jeg så tilbage til hjælpecentralen, fordi vi bliver nødt til at tænke lidt alternativt – og her er så **et** forslag, fra mig – vi har faktisk endnu ikke nået at snakke om det i bestyrelsen endnu. Ideen er: Medlemmer i beboerforeningen, folk der bor i området, melder ind med **en – eller flere ting**, de gerne vil hjælpe med. Vi har allerede nogle i dag, der hjælper med at bage til et arrangement, hvis vi spørger om det – eller som steger ænder, når vi nærmer os Mortens aften o.s.v. Men, vi skal gerne have den liste meget længere og der skal tilføjes mobilnummer og mailadresse, så det er nemt at tage kontakten til et større netværk, som vi kan trække på, når der er behov for det. Vi må erkende, at mange i dag synes, det er en for stor opgave, at være fuldgældigt bestyrelsesmedlem. Med et større netværk at trække på, bliver opgaven som bestyrelsesmedlem – på sigt – forhåbentlig mere ”spiselig”.

Tusind tak for hjælpen

Nu følger en tak til nogle af de hjælpere, vi har i dag, nemlig vore ægtefæller, der er super gode til at bakke op – og tager en pæn del af slæbet med borde og stole, og nogle har opnået særdeles gode færdigheder omkring af rulle duge sammen og fejning af gulv.

Derudover er det rigtig dejligt, at der er mange medlemmer, der er flinke til at give et nap med, ved oprydningen efter arrangementerne. Det går heldigvis ofte sådan, at inden vi ser os om, er der ikke nogen, der kan se, at der har været stor aktivitet, i forsamlingshuset.

Vi har i 2016 mødtes et par gange med bestyrelsen i Skyum og besluttet, at vi vil forsøge at have nogle aktiviteter i fællesskab. Vi måtte aflyse fastelavn i Villerslev, og jeg ved, der er nogle familier, der så i stedet deltog i Skyum. Jeg har også hørt, at det var en rigtig god aften med fællesspisning forud for, at katten skulle slås af tøndemændene.

Vi mangler fortsat herre kokke i køkkenet til fællesspisningen den 7. april, hvor temaet skulle være øl. Vi har endnu ikke opgivet håbet, men er der ingen, der vil lave mad – er der selvfølgelig heller ingen, der risikerer, at blive ”smidt ud” og ende på Lagunen. Og det har vi hørt – er hårdt – især dagen efter!

Foreningens redaktør Anne og vores kasserer Bente, arbejder begge ”eksternt” for bestyrelsen og det er en kæmpe hjælp for os. Tusind tak skal I have begge to. Hvordan det så skal gå når redaktøren skal på barsel – ja, det har jeg slet ikke turdet tænke på endnu. Men jeg er da villig til at ovetage nogle barnevognstrilninger around Skyum, hvis det kan hjælpe.

Totalt udsolgt til arrangementet den 27. marts

Næste fælles arrangement, med Skyum, er snart, nemlig den 27. marts. Det er her i Villerslev – hvor to musikere mødes på tværs af ”landsbygrænser” – og den musik, de ellers er involveret i til hverdag. Det er Jon Bisgaard og Martin Kanstrup. De, der har nået at få en billet, kan godt glæde sig. De, der ikke nåede at få en billet, må krydse fingre for, at de to herrer vil komme igen en anden gang. I maj er det en anden form for sang, vi skal høre, når der er fælles fugletur ved Irup.

Generalforsamling i Fjordbyernes Netværk i Heltborg den 28. marts

Når vi nu er ved at snakke om fælleskab og netværksdannelse, ja, så vil jeg også nævne, Fjordbyernes netværk, der har generalforsamling den 28. marts, hvor vi kan høre noget om de aktiviteter, der er gang i – i det regi.

Arbejdslørdag på trampestien

Der er en arbejdslørdag, den 1. april, hvor vi vil prøve at få gjort trampestien mere lettilgængelig. Beboerforeningen står for forplejningen til hjælperne, der er heldigvis en lille flok, der har meldt sig på banen. Vi begynder med morgenkaffe, det foregår hos Tinne og Poul og slutter med frokost. Men man kan kun spise med, hvis man vil arbejde mellem de to måltider! Vi har i bestyrelsen besluttet, at foreningen investerer i 2 granitbænke som erstatning for de 2, efterhånden noget ramponerede bænke, der står i forbindelse med trampestien, i dag. Granit – fordi det er vedligeholdelsesfrit! Når stien har fået en ”make over”, vil Flemming Gade sørge for, at græsset bliver slået på den, hen over sommeren. Sidste sommer gav Jytte og Kresten legehuset og bænkene, på Smedehjørnet, en ordentlig omgang maling. Det blev bare så flot. Tak for et super godt initiativ.

Pladsen hvor Villerslev skole lå

Noget af det jeg/vi ikke er kommet videre med i årets løb er pladsen, hvor Villerslev skole lå. Et projekt, af de større, som nok vil kræve nogle stykker fra ”hjælpecentralen” i en periode, hvis vi skal lykkes med det – her er det igen ikke ideer, der mangler, men hænder og hoveder.

Gymnastik- og darthold i idrætsforeningens klubhus

Vi har et lille gymnastikhold, der holder til i klubhuset og her har vi kunnet glæde os over, dartklubbens etablering i klubhuset. De har fået indrettet et rigtig fint lokale.

Hus fjernet på Villerslevvej – og hvad så?

Hvor huset på Villerslevvej blev fjernet, er der nu en grund – uden hus. Det pyntede i første omgang, men vi ville jo rigtig gerne, at grunden kunne overtages af en nabo.

Henning Sørensen var/er heller ikke uinteresseret, men for at komme videre, kræver det, at ejeren vil overlade grunden til os. Det skal vi have en underskrift på, men det har endnu ikke været muligt at nå der til, desværre.

Vil du, vil du, vil du....?

Være en del af Beboerforeningens netværk af hjælpere - fremadrettet?

Hvis ja, så send en mail til Helle Sievertsen, hellesiev@gmail.com, med dit navn og telefonnummer. Du er meget velkommen til at skrive, hvad du gerne vil hjælpe med og om det er 1, 2, eller måske 3 gange om året, du godt kan give et nap med.

Det kunne være rigtig dejligt med nogle, der vil hjælpe,

- når der skal være fællesspisning, - eller andre arrangementer
- eller agere "postmand Per", når bladet skal ud
- med at få sat noget i gang på skolegrunden
- med at skrive til Villerslevposten, når der har været arrangement
- med at holde Smedehjørnet rent
- o.s.v.

Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig – husk mennesker bliver lykkeligere af at deltage i fællesskaber.